

Wandelingen in en rond Bemelen



De Bakkerbosch wandeling

duur; ± 1 ½ uur

± 8 km

Café de Baskuul

Oude Akerstraat 53A 6268 NC Bemelen

Tel. 043-4071788 Baskuul@home.nl

Bemelen en omgeving.

De omgeving van Bemelen bestaat grotendeels uit steile hellingen met grasland, afwisselend komt men er nog enkele hoogstamfruitbomen, heesterbosjes en struikgewas en hellingbossen tegen. Op de grens van hoogterras, het plateau van Margraten, naar het middenterras van de Maas komen er langs de hellingen meerdere bodemsoorten aan de oppervlakte. Hierop komen verschillende kenmerkende plantensoorten voor. Op de helling en langs de randen van het plateau bevindt zich een mengeling van grind, zand en löss. Daaronder bevindt zich het Maastrichts krijt dat op veel plaatsen aan de oppervlakte komt. Onder langs de hellingen komt de bekende graslandvegetatie voor.

We vertrekken vanuit Cafe “De Baskuul” en lopen even linksaf tot bij de oude waterput voor de kerk. Hier gaan we rechts de Laurentiusstraat in. We passeren enkele mooie boerderijen. Een van deze boerderijen is aan de straatkant opgebouwd uit zogenaamde “speklagen”, afwisselend lagen baksteen en lagen zandsteen of mergel. Aan de binnenhof ligt een mooi gerestaureerd woonhuis in vakwerk.

Bij het vroegere Europahuis, annex klooster, met er tegenover het bord “St. Antoniusbank” gaan we rechts de Steeg in.



Europahuis

Aan het eind bij de Y-splitsing houden we links aan en volgen

de veldweg tussen de weiden door.

Aan het einde van de veldweg steken we de verkeersweg (de Zwarte Weg) over en gaan het pad links omhoog, en na ongeveer 25 meter weer naar rechts. We komen nu in het gebied waar golfbanen zullen worden aangelegd. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. De weg die we nu belopen wordt in de plannen opgenomen en blijft ook na de aanleg van de golfbanen toegankelijk.

We blijven het pad, dat langzaam omhoog voert volgen tot bij een Y-splitsing. Hier gaan we naar rechts en direct hierna weer naar rechts. We passeren dan een kapelletje met het opschrift VIIIe statie.

We bevinden ons nu op het terrein van het Missiehuis van de Paters van de Afrikaanse Missien, (SMA). Even verder ligt aan de rechterkant een door lindenbomen omzoomd plein. Van hieruit hebben we een prachtig uitzicht op Maastricht



vroeger bij ernstige ziekte van dorpsgenoten novenen (negen-daagse bedetochten) gehouden. De inwoners van Bemelen en Cadier en Keer kwamen dan hier in gebed bijeen om genezing af te smeken.



en omliggende plaatsen. Aan de noordzijde van het plein is door de paters een Lourdesgrot gebouwd. Bij deze grot werden



lourdesgrot

Vanaf het plein gaan we dan via het trappenpad omhoog. Aan de achterkant van de kapel aangekomen houden we links aan en lopen om de kapel. De weg draait nu naar links en voert ons door een mooie lindenlaan. Aan onze

rechterhand ligt nu het Afrika-



museum, onderdeel van het missiehuis.

Aan het einde van de Lindenlaan lopen we naar links de geasfalteerde weg op en blijven deze volgen, langs de eerste huizen van Cadier en Keer tot bij de kruising aan het einde van de Bakkerbosweg (zie bord links bij de kruising).

Hier gaan we linksaf en volgen nu de verkeersweg. Onderweg passeren we de ingang van een sportcomplex. We lopen tot bijna bij de borden die het einde van de kern van Cadier en Keer aangeven. Bij de verkeersdrempel staat aan de rechterkant een informatiebord over het Klinkenberghbos. We gaan hier door het hek en

volgen het voetpad naar beneden waar het pad naar links draait tussen grasland en struikgewas. We blijven dit pad volgen tot bij het volgende afsluithek, tevens einde van het Klinkenberghbos.



We gaan nu meteen naar rechts. Over dit pad liep vroeger de trambaan Maastricht –Aken.

We negeren alle afslagen en lopen door tot bij de T-splitsing (ongeveer 1000 m.) en gaan dan linksaf, de verkeersweg op.

Wij blijven de verkeersweg volgen tot na een kleine ombuiging naar links en gaan dan de veldweg aan de linkerkant in en blijven de bosrand volgen tot aan een T-

splitsing. Hier naar links, en ca 50m. verder het bospad in aan de rechterkant.



Dit pad blijven we volgen tot aan de verkeersweg (bij het informatiebord) en gaan dan weer linksaf, richting kerk, en zijn dan ook weer in cafe “De Baskuul” waar koffie en vlaai op ons wachten.